

Sauntehus Historie



De mange kongeslotte i Nordsjælland som Kronborg, Frederiksborg og Fredensborg, vidner om, at kongerne gennem historien har haft områdets bevågenhed. Jagten spillede stor rolle for monarkens fornøjelse og for hoffets forsyning af frisk kød. Derfor blev skovene her bevaret under kronen. Hvor private gårde med husdyrhold i det øvrige land dominerer landskabet, har Nordsjælland mere skov.

Saunte landsby er indtegnet på von Langens skovkort fra midten af 1700-tallet, men først i slutningen af 1800-tallet blev godset Sauntegård dannet ved en sammenlægning af fem bøndergårde. Det bestod af 200 ha overvejende landbrug. En milesten for 6 ¼ mil med Christian den 7. monogram findes i parken.

I 1912, blev kornhandler Søren Hald ejer. Han opførte hovedbygningen og anlagde parken. Hald var en mand, der forstod at tjene penge som grosserer under første verdenskrig. Danmark var neutral og leverede fødevarer til de krigsførende magter. Den nye rigdom affødte benævnelsen "Gullasch baron". Han havde stærke nationale følelser, og tyskerne var ikke hans livret. Det ringeste kød blev sendt til Tyskland med påskriften: »En tak for 1864«.

Hovedbygningen med det næsten kongelige tårn og svungne gavle med sandstensudsmykning, kanonkugler og sokkel i granit, stod færdig i 1914. Stilen svarer til samtidigt herregårdsbyggeri og benævnes ofte historisk eller Rosenborgstil. Arkitekten, Gustav Hagen, forstod at skabe et asymmetrisk bygningsværk af blivende værdi.

Læs mere på hjemmesiden www.slotshotel.dk
Mød os på www.instagram.com/sauntehusslotshotel

Danske Slotshoteller består af Hvedholm, Kokkedal, Vraa Store Restrup, Sophiendal og Sauntehus.
- alle er indrettet i historiske herregårde.

sauntehus@slotshotel.dk Tlf. 4975 0315
Saunte Bygade 50 , 3100 Hornbæk

Parken er enestående.

Terrænet skræner svagt ned fra slottets store terrasse mod åen, og et skovomsluttet engdrag. De fleste træer er plantet i 1912, og næsten alle er af forskellige arter.

En stor Thuja kaldet livstræ, markerer pompøst enden af parken. Træet måler 50 meter i omkreds, og er 30 meter højt. Haven har en pragtfuld Rododendron, der henter næring fra den lille sø, og fylder parken med blomsterflor i juni.

Af andre træer, kan nævnes æblekvæde, valnød, ægte kastanje, ahorn, kastanjer, eg og birk, hjertetræ, juligrantræ, akacie og en meget flot guldrægn. Parken symboliserer gode betingelser for vækst og trivsel.



Sauntegård var igennem årene ramme om byherrens tilværelse. De let tjente penge under 1. verdenskrig blev brugt til selskaber og fester, men Hald købte også Kalundborg Skibsværft, og ved afslutningen af 1. verdenskrig, standsede indtjeningen. Hald gik fallit og måtte forlade gården, der blev overtaget af Handelsbanken som kreditor.



Handelsbanken var ejer indtil 1928, hvorpå godset blev solgt til godsejer L. C. Breum, som i 1941 videresolgte til ingeniør W. Myhre for 500.000 kr. Det var under 2. verdenskrig, hvor der var stor usikkerhed om fremtiden. Myhre var en dygtig landmand og påpasselig med sine ting. Det fortælles, at han forsynede sit værktøj med påskriften: »Stjålet fra Myhre«.

I 1954, købte direktør Kurt Præstrud godset. Han indrettede sig med værdifulde malerier af gode danske kunstnere, møbler, skønne venezianske prismekroner, sjældne ægte tæpper og en vinkælder, der mere var en samling end til brug. Mange af vinene var dateret 1918, som er Præstruds fødselsår. Landbruget havde en besætning på 125 stykker jerseykvæg, der ofte opnåede medaljer ved landskuet.

I avlsgården lå et mindre mejeri, der leverede frisk mælk og smør.

I 1981 købte Statsanstalten for Livsforsikring hovedbygning og park. Forsikringssekskabets ledelse gjorde sælgeren en vennetjeneste ved gennem forhøjet pris at redde ham fra økonomisk ruin. Handelen udsatte blot problemerne for Præstrud, hvis restejendom med landbrug i 1991 blev overtaget af kreditforeningen.

Da det gik op for forsikringssekskabets ledelse, hvad der var sket, lagde de planer for at undgå, at fadæsen blev afsløret ved at tabet blev realiseret gennem et gensalg.

De investerede i stedet yderligere 62 millioner kr. i ombygning og udvidelse af slottet til et luksus kursuscenter til efteruddannelse af ledelsen. Det skulle være til varig værdi og gavn for kommende generationer statsansatte og sikre deres pension.

Sådan skulle det ikke gå. Efter få år, blev Statsanstalten solgt til Baltica forsikring. Den nye ejer overdrog snart sin selvstændighed til Danica Liv og Danske Bank.

Personalet var ansat efter bankoverenskomst og holdt fri samtidig med de banksatte. Ikke mærkeligt gav driften underskud og direktøren satte kursuscenteret til salg i 1996. Ingen ville købe.

Der skulle gå tre år til 1999 før læge Ann Lokdam og skovrider Gorm Lokdam blev enig med banken om at overtage Sauntehus.

Derpå blev driften lagt om til slotshotel med a la carte restaurant, festlokaler og konferencer.

Sauntehus er blevet stedet, hvor lokalbefolkningen afholder familiebegivenheder.

God mad og vin er fortsat i højsædet. Det lille intime slot byder nu både på hygge og komfort.

Gæstelisten er lang og rummer både kendte kulturpersonligheder og toppen af erhvervslivet.

I en årrække har regeringen anvendt Sauntehus til møder. Slottets Penthouse kaldes af den grund "Schlütter" og blev specielt indrettet til at huse den tidligere statsminister.

Splitflaget vejrer foran Sauntehus når regeringen er på besøg.

